

# Genoeg gepland, er moet geplant: vijf jaar illegaal Hutsepotbos!

JOKE VAN DAMME

Op 4 april 2004 plantten ongeveer vierhonderd actievoerders vierduizend boompjes aan de wijk Hutsepot in de Rijvisschestraat te Zwijnaarde. Volstrekt illegaal zag zo het 7 hectare grote 'Hutsepotbos' het daglicht. Met deze symbolische actie wilde het Hutsepotfront – een alliantie van Natuurpunt Gent met sympathisanten en buurtbewoners – een dubbele boodschap verspreiden: protesteren tegen de plannen voor de aanleg van een wetenschapspark (een bedrijventerrein) op deze mooie plek en vragen om eindelijk eens werk te maken van de al zo lang beloofde stadsbossen.

Vijf jaar later staat het wetenschapspark nog altijd op de planning, ondanks de meer dan 2500 bezwaarschriften in 2005 en ondanks het unaniem negatieve advies van de Gentse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De bedrijventerrein is wel afgeslankt, maar eigenlijk is niemand tevreden. De voorstanders van het wetenschapspark vinden dat er in de Rijvisschestraat te weinig ruimte is voor bedrijven – te veel 'park' en te weinig 'wetenschap'. Natuurpunt vindt het dan weer zeer frappant dat het Hutsepotbos het grootste nieuwe bos is dat de laatste vijf jaar is aangelegd op Gents grondgebied, terwijl er maar liefst meer dan 800 hectare bos op de planning van de overheid staat! Door de kool en de geit te willen sparen, wordt kostbare ruimte verspild en dat is iets wat we ons in Vlaanderen allang niet meer kunnen veroorloven.



Daarom hebben we op zaterdag 4 april 2009 de vijfde verjaardag van het bos uitgebreid gevierd met de onthulling van een infobord, een gegidste wandeling door het bos en een feestelijke picknick. Om 14.30 uur verzamelden een 25-tal deelnemers en enkele journalisten aan de ingang van het bos, dat intussen al flink is gegroeid. Twee meisjes hadden voor de gelegenheid een zomerse picknickjurk aangetrokken – een jurk die zo lang en breed is, dat je er op kunt picknicken. Deze fraaie dames onthulden na een korte toelichting door Frank Maes het bord bij de toegang tot

het Hutsepotbos. Daarna wandelden we samen rond het bos, waarbij wat uitleg werd gegeven bij de verschillende aangeplante boomsoorten zoals eik en zwarte els. Na dit alles streek het gezelschap neer voor een genoeglijke picknick met fruit, verse cake, chocolade en lekkere drankjes. Het gebeuren werd opgeluisterd door muziek van 'Buszjan and the drunken sailor'. Het werd ondanks het frisse en grijze weer een erg gezellige actie!

We willen iedereen hartelijk danken die deze dag mogelijk maakte, in het bijzonder Marlies Schoutteten. Spijtig genoeg neemt de overheid onze boodschap niet ter harte. Zij kiest voor het wetenschapspark. Hopelijk kan ons Hutsepotbos lustig verder groeien om het wetenschapspark iets beter in te kaderen.

